



Halloween

Komen jullie ook spoken op de BSO? Bereidt je voor want het word een griezelige week....

Deze week bieden wij vakantie opvang aan op de locatie HoeksteenKids aan de Baarnhoeve 2 in Vlaardingen.

De kinderen kunnen tissen 7.30* en 9.30 uur gebracht worden, daarna starten wij met het dagprogramma. Hierin zit u precies wat voor activiteiten we elke dag doen. Daarnaast zorgen wij voor verschillende eet en drink momenten gedurende de dag. U hoeft dus niks mee te geven (enkel een setje schone kleding is wellicht handig).

**Heeft u opvang vanaf 7.00 uur nodig? Dan dient u dit extra in te kopen.*

Maandag 28 Oktober

Hangende vleermuizen

Ben je bang van vleermuizen? Van deze vast niet! We maken ze van wc- of keukenrollen en ze zien er heel erg grappig uit.

Halloween schimmenspel

Knip de figuren uit en bedenk samen een griezelig schimmenspel. Komt dat zien!

Levend Weerwolven

In dit spel krijgen jullie allemaal een rol. Als je een weerwolf bent, probeer je alle andere kinderen op te eten. Als je geen weerwolf bent, probeer je juist de weerwolven zo snel mogelijk te ontmaskeren. Wie zal er winnen?

Dinsdag 29 Oktober

Vliegende vleermuis

Kijk daar! Er vliegt een vleermuis door de BSO! Dit kleine vliegende zoogdiertje zet je razendsnel in elkaar.

Halloween potten

Op glazen potten maken we met watervaste stift, griezelige taferelen. Als je er een waxinelichtje in doet, heb je een halloween lantaarntje.

Kleefweb / plakweb

In de herfst zien we vaak spinnenwebben hangen buiten. Je komt ze bijna overal tegen, wist je dat de spinnen elke avond een nieuw web maken? We kunnen er daarom best eentje bewaren!

Woensdag 30 Oktober

Toiletpapier mummies

Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

HoeksteenKids

28 oktober t/m 01 november



Spoken spoken en nog meer spoken

Het spookt hier behoorlijk! We maken verschillende spoken. Maak jij een eng spook, of juist een schattig exemplaar?

Mjammie mummies

Mmmmm mummies... Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker.

Donderdag 31 Oktober

Zombiedans

Zing en dans maar mee! Wij zijn zombies, wij zijn heel erg oud. Echte zombies, en we hebben het koud. Wij zijn zombies, we komen uit de grond. Als de maan schijnt, dansen wij in het rond.

Halloweenschmink

Laat je omtoveren met deze schmink-ideetjes tot enge griezel of leuke pompoen.

Griezelige foto's

Zoek een plek, vermom je als spook, mummie of ander eng karakter en ga aan de slag met het maken van griezelige foto's! Welke foto geeft jou de kriebels?

Vrijdag 1 November

Halloween Bingo

Wie heeft als eerste zijn griezelige bingokaart helemaal vol? Of de bovenste rij misschien? Altijd leuk om te spelen. Goed opletten en met een beetje geluk heb jij BINGO!

Spookachtige spookhuizen

We gaan aan de slag met het maken van griezelige spookhuizen! Hoe maak jij deze graag? Van een leeg melkpak, of toch met gewoon papier? Wij gaan hiermee aan de slag!

Wattenstaafjes skelet

Wattenstaafjes lijken best een beetje op witte botjes, vind je niet? Wij gaan ze dan ook gebruiken voor het maken van skeletten. Superleuk om te doen. Maak jij er ook eentje?



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje