



Thema Herfst/Halloween

Herfstvakantie staat alweer voor de deur! Wat een mooi gelegenheid om te genieten van de verschillende herfst en Halloween activiteiten. Griezelige bouwsels maken of een super creepy drankje met een afgehakte hand. Dat doen we niet vaak hoor. Hoe supergaaf is het om een enge gezicht te maken van de pompoen of een raam te versieren met prachtige bladeren van herfstkleuren. We hebben voor jullie superveel verrassingen en spannende momenten bedacht!

Tot snel!

BSO team!



Maandag 21 oktober

Brouw je eigen toverdrank

Deze griezelige brouwsels maak je van verschillende kleuren limonade of vruchtensap. Week de etiketten van lege flesjes en vul ze met jouw mengsel. Lekker griezelen...!

Pompoen minigolf

We gaan een potje minigolfen! Maar niet zomaar minigolfen, we gaan golfen op onze eigen gemaakte pompoen minigolfbaan.

Halloween deur versieren

We gaan onze deur versieren in het thema van Halloween. Welk ontwerp bedenkt jij? Een spook, een mummie, een heks, of.....

Blacklight proefjes

Dit wordt megavet! We gaan namelijk aan de slag met blacklight: dat blauw-paarse licht wat ervoor zorgt dat felle kleuren en wit op een magische manier oplichten. We maken het zelf!



Dinsdag 22 oktober

Handige halloween punch

Super creepy drankje met een afgehakte hand...? liieeeeeksss! We maken het vandaag, durf jij een slokje te nemen?

Mummie voetbal

Bij ieder tegendoelpunt verandert de keeper steeds meer in een mummie. Ingewikkeld hoor een potje mummie voetbal!

Spinnenwebben van vuilniszakken

Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit materiaal geeft een leuk effect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een uitdagend werkje dus.

Toiletrol schaduwspel

We maken zelf een lichtprojector! Deze gebruik je om vormen met licht en schaduw op de muur te schijnen. Welke vorm zou jij graag op de muur willen toveren?



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

Kekt

21 oktober t/m 02 november



Woensdag 23 oktober

Spookpizza

Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super simpele en lekkere verse pizza, maar als je even niet oplet dan lijkt het wel of er een paar spookjes liggen in een bloederig bad....waaaah!!!!

Hi ha heksenspel!

Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en verdien een heksendiploma.

Spinnenweb van zout

Dit is écht heel cool! We maken zelf een spinnenweb met witte lijm, op zwart papier en strooien er zout overheen. Het lijkt net echt! Je kunt het zelfs een kleurtje en glitters geven.

Halloween pompoen

Een uitgeholde pompoen hoort bij Halloween. Het is supergaaf om er enge gezichten in te maken. Als het donker is en het kaarsje brand, valt dit extra op!

Donderdag 24 oktober

Natuurspeeltuin

We bezoeken een natuurspeeltuin waar je lekker kunt klimmen en klauteren.

Vrijdag 25 oktober

Gebroken vingers

Grrrrr.....Wij eten vingers! Afgehakte vingers wel te verstaan. Durf jij ze te maken en op te eten?

Halloween potten

Op glazen potten maken we met watervaste stift, griezelige taferelen. Als je er een waxinelichtje in doet, heb je een halloween lantaarntje.

Spookhuis bouwen

Dit zelfgebouwde spookhuis gaat ons heel veel spannende en leuke momenten opleveren. Het duurt wel even voordat het helemaal klaar is maar het wordt een geweldig project. Heb jij nog een super eng idee?

Halloweenschmink

Laat je omtoveren met deze schmink-ideetjes tot enge griezel of leuke pompoen.

Maandag 28 oktober

Herfstachtige ramen

We gaan naar buiten om zoveel mogelijk bladeren te verzamelen in allerlei herfstkleuren. Om er nog lang van te kunnen genieten plakken we ze op de ramen. Kom kijken naar onze versierde ramen in herfst sfeer!

Regenachtige hapjes en snacks

Deze leuke snacks hebben allemaal te maken met regen! We maken verschillende eetbare schilderijen met gezonde ingrediënten.



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

Kekt

21 oktober t/m 02 november



Dennenappelroof

Probeer de dennenappels te roven. Maar pas op dat je niet wordt getikt door de eekhoorns!

Leeft het?

Leeft het, is het dood of is het levenloos? Geef hier je eigen invulling aan door op pad te gaan en vervolgens hierover te vloggen, te bloggen of hier een collage over te maken.

Dinsdag 29 oktober

Pompoenontploffing

Deze pompoen laten we niet echt ontploffen want dat zou wel een gigantische troep veroorzaken! We doen een experiment en dat lijkt toch wel verdacht veel op een ontploffing....

Herfst Natuurkennistocht

Test je kennis over de natuur en doe mee met deze leerzame en leuke speurtocht.

Herfstyoga

Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is zo lekker om af en toe tot rust te komen. Wij komen helemaal tot rust met deze herfstyoga!

Herfstpasta

Hoera! Het is herfst! De tijd van mooie kleuren in de bomen en paddenstoelen die uit de grond schieten. Met behulp van gemengde paddenstoelen maken we een hele lekkere pasta!

Woensdag 30 oktober

Bioscoop

Vandaag gaan we gezellig naar de bioscoop. Welke film we gaan is nog een verrassing.

Donderdag 31 oktober

Pompoenen beschilderen

Uitgehoud met een lichtje er in zijn pompoenen echt prachtig, maar beschilderen is ook geweldig! Welk ontwerp maak jij?

Spinnetje waar ben je?

Net zoals een spin maken wij een web. We gaan het web alleen niet gebruiken om vliegen mee te vangen! Maar gewoon ter decoratie.

Pompoen pannenkoekjes

Hou jij ook zo van pannenkoeken? En lust je pompoen? We gaan dit combineren, namelijk om de lekkerste pompoenpannenkoeken te maken, doe gezellig mee!

Pompoen in de pan!

Pompoen in de pan en de soep is voor... JOU! Dit is een ren-, gooi- en vangspel voor jong en oud. Tijd om in beweging te komen griezels!

Vrijdag 1 november



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

Kekt

21 oktober t/m 02 november



Herfststorm in een zakje

Blaas maar eens heel hard met een rietje door het gaatje in de zak en de blaadjes gaan bewegen!

Egel spijkerstekel

Door spijkers in onze egel van hout te timmeren geven hem héél veel spijkerstekels. Een echte egel spijkerstekel.

Vos kom uit je hol

Ben jij een angstaas of durf jij de vos te roepen? Ren zo snel als je kunt terug naar de rand van het bos zonder getikt te worden.

Glow dance

Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje