



Herfstvakantie 2024

Halloween

Komen jullie ook spoken op de BSO? Bereidt je voor want het word een griezelige week.... Deze week bieden wij vakantie opvang aan op de locatie IKC Vindingrijk op de Burgermeester Wesselinkstraat 8, 3145SB Maassluis.

De kinderen kunnen tussen 7.30 en 9.30 uur gebracht worden, daarna starten wij met het dagprogramma. Hierin zit u precies wat voor activiteiten we elke dag doen. Daarnaast zorgen wij voor verschillende eet en drink momenten gedurende de dag, u hoeft dus niks mee te geven (enkel een tasje met een setje schone kleding is wellicht handig)



Maandag 28 oktober

Broodje afgehakte vinger

Eet smakelijk allemaal. Lekker klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Best heel spooky maar natuurlijk eten we het niet echt. Het ziet er wel super echt uit dus leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de gek!

Spoken spoken en nog meer spoken

Het spookt hier behoorlijk! We maken verschillende spoken. Maak jij een eng spook, of juist een schattig exemplaar?

Boooooonaan!

Boooooo! Spookjes gemaakt van bananen op een stokje. Lekker zijn ze! Help je mee om ze te maken? Je moet wel geduld hebben hoor: de spookjes moeten in de vriezer!

Heksenkaas

Weet je wat dit is? Het is een smeersel waar onder andere roomkaas, prei en knoflook in zitten. En het is superlekker op een cracker, bij een soepstengel of bij rauwkost. Maak het zelf!



Dinsdag 29 oktober

Halloween Bingo

Wie heeft als eerste zijn griezelige bingokaart helemaal vol? Of de bovenste rij misschien? Altijd leuk om te spelen. Goed opletten en met een beetje geluk heb jij BINGO!

Spinnenwebben van vuilniszakken

Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit materiaal geeft een leuk effect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een uitdagend werkje dus.

Spookpizza

Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super simpele en lekkere verse pizza, maar als je even niet oplet dan lijkt het wel of er een paar spookjes liggen in een bloederig bad....waaaah!!!!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

IKC Vindingrijk

28 oktober t/m 01 november



Spinnenkoekjes

Wil jij een spinnenkoekje? Of vind je het veeel te eng? Nee toch? We gaan ze namelijk zelf maken! Kies degene uit die jou het lekkerst lijkt.

Woensdag 30 oktober

Oogballensoep

Brrrr oogballensoep! Helemaal klaar voor Halloween met deze angstaanjagende (maar gelukkig wel heel lekker en gezonde) oogballensoep. Je kunt de oogballen op verschillende manier maken, zodat het niet in de soep loopt.

Halloween schimmenspel

Knip de schimmige figuren uit en bedenk samen een schimmenspel. Komt dat zien!

Oud Hollandse poffertjes

Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Het is echt leuk en lekker om te maken!

Donderdag 31 oktober

Gevulde sinaasappels voor Halloween

We hollen deze keer geen pompoen maar een sinaasappel uit! Vervolgens vullen we hem met fruit en zo hebben we een heerlijke enge snack!

Halloween potten

Op glazen potten maken we met watervaste stift, griezelige taferelen. Als je er een waxinelichtje in doet, heb je een halloween lantaarntje.

Hartige pompoentaart

Hartige taart.. Mmm! De naam klinkt al lekker. Hartige taart is een taart die je als gerecht kun eten, in plaats van als toetje. Deze taart vullen we met pompoen!

Vrijdag 1 november

Hangende vleermuizen

Ben je bang van vleermuizen? Van deze vast niet! We maken ze van wc-rolletjes en ze zien er heel erg grappig uit.

Rocky monsters

Platte stenen veranderen in monsters wanneer we wat verf en oogjes gebruiken. Super leuk om te maken. We hebben wel even wat tijd nodig om de stenen te laten drogen dus het kan even wat geduld van je vragen. Dat moet je er maar even voor over hebben want ze worden super leuk!

Komkommer salade

Kennen jullie deze salade al? Het is lekker, zit boordevol groente en is zo klaar! Dit wil je gewoon geprobeerd hebben.



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje