

# Zaterdag 14 oktober 2023.

Onze dag van vertrek uit Berlijn is aangebroken.

Nog even een laatste check, voor onze reis naar Rotterdam, op ns internationaal.

Het eerste deel van de reis blijft het zelfde, maar de rest van de reis is aangepast.

Om 7:50 uur staat iedereen bij de voordeur klaar voor vertrek.

We nemen de M8 richting Berlijn hbf.

We worden door Geert uitgezwaait bij de tram, hij plakt er nog een paar vakantie dagen aanvast.

Eenmaal op Berlijn hbf koopt iedereen nog even iets voor ontbijt en lunch.

En zoeken we onze weg naar het juiste spoor.

Deze is snel gevonden.

De ICE rijdt binnen en iedereen neemt een stoel in.

Vooralsnog verloopt alles soepel, iedereen heeft de trein gehaald en we zijn optijd vertrokken.

In de trein hebben we de eerste 2,5 uur de tijd voordat we moeten overstappen.

De laatste dagverslagen worden geschreven, er worden Kita's geëvalueerd en situaties besproken.

Ook is er tijd voor een relax moment.

We kijken terug op een intensieve week, waarin we van dichtbij hebben kunnen kijken hoe de Berlijners hun kinderopvang hebben geregeld.

En mooi punt wat goed te zien is op de locaties is inclusie.

Een voorbeeld daarvan is het welkom heten van iedereen in de verschillende talen.

Ook is het Berliner Bildungsprogramm

beleid op iedere locatie voor de ouders  
mooi weergegeven.

Iedereen is door deze uitwisseling zeer  
geïnspireerd geraakt en kan niet wachten  
om aan de slag te gaan op de eigen  
locatie.

De reis verloopt toch iets anders dan  
verwacht.

Even een sprintje voor de trein en het  
laatste stuk wordt ingezet.

Om 16:55 uur lopen we Rotterdam CS  
binnen.

We nemen afscheid en kijken met elkaar  
terug op een waanzinnige uitwisseling.

Moe maar zeer voldaan gaat ieder weer  
zijn eigen weg.....

Monique